

BB

NR.

37

PRIJS: fl.4,95
BELGIË:Bf.103



BATMAN

De
Penguin
Affaire



8710823-004186

BH



Batsignalen

Hallo!

We hebben voor jullie deze maand drie verhalen in petto! Ten eerste beginnen we met de afronding van de Penguin-trilogie: 'Gevleugelde wraak' getiteld. Daarna kun je het spannende 'Steendoder' lezen en we besluiten met het tweede en tevens laatste deel van 'Wachten in de coulissen', met Batmans butler Alfred in de hoofdrol.

Voor ik wat dieper op de verhalen inga, wil ik eerst nog even wat anders kwijt. In de V.S. is onlangs Detective nummer 627 uitgekomen en dat was een speciale gebeurtenis, want het was de 600ste verschijning van Batman in dit nummer. Nummer 27 uit 1939 introduceerde voor het eerst onze gemaskerde misdaadbestrijder. Om dit heuglijke feit te vieren is van nummer 627 een 80 pagina's tellende special gemaakt met vier verschillende versies van het eerste Batman-verhaal: 'The case of the Chemical Syndicate'.

De eerste versie is een herdruk van het originele verhaal uit 1939 door Bob Kane en schrijver Bill Finger. Vervolgens een gemediëerde versie van hetzelfde verhaal door Mike Friedrich, Bob Brown en Joe Giella uit 1969, tijdens de 30ste verjaardag van Batman. De meest gemediëerde versies worden door de huidige Batman-tekenaars en -schrijvers, te weten: Marv Wolfman, Jim Aparo en Mike DeCarlo en het team Alan Grant, Norm Breyfogle en Dick Giordano. Het nummer bevat ook nog een tekststuk over Batman door Batman-redakteur Dennis O'Neil en een geschilderde cover door Norm Breyfogle. Ik ben benieuwd wiens versie het spannendst is (op het moment dat ik dit schrijf, moet de comic nog verschijnen) en misschien zie je die later nog terug in dit blad. Ook leuk nieuws is, dat de mini-serie over de nieuwe Robin, Tim Drake, in de V.S. een enorm succes is. Nummer 1 was zo snel uitverkocht, dat men gedwongen was om het te herdrukken. In deze serie draagt Robin een nieuw kostuum en men is voor het ontwerpen daarvan niet over één nacht ijs gegaan.

De voornaamste reden om hem een nieuw kostuum te geven verklaart Dennis O'Neil als volgt: "Robins originele kostuum is erg gedateerd, we willen het moderniseren. Bovendien is het oude pak erg onhandig in het donker, gezien de felle kleuren. Neal Adams, de ontwerper, heeft daarom een omdraaibare cape bedacht die aan de buitenkant donker is en aan de binnenkant

geel. Ook de kleuren rood en geel zijn erin verwerkt. Op deze manier blijven we toch trouw aan het originele kostuum.

Maar er zijn meer verbeteringen aan het nieuwe pak. De cape bijvoorbeeld is voorzien van een laag kogelafwerend materiaal, waardoor de drager beter beschermd is. Ook zijn er kleine opbergvakken in voor wapens, voedsel en elektronika. We leven in het computertijdperk, dus waarom zou je daar geen gebruik van maken? Hopelijk maakt het kostuum ook zijn opwachting in de film Batman II. Van de vijftien ontwerpen die er gemaakt zijn, vonden wij O'Neil en konsorten) dit het beste en vreemdgenoeg of misschien ook niet, vond Batman-regisseur: Tim Burton dat ook."

Dat komt mooi uit, zou ik zeggen. Nu over naar dit nummer. In het vorige nummer konden we zien dat de Penguin zich ontfemde over een arme mismaakte man, Harold genaamd. Deze man is een technisch genie en vindt voor de Penguin een apparaat uit, waarmee hij vogels kan controleren. Meteen wordt Gotham bestookt door aanvallen van vele duizenden vogels. Het enige dat de Penguin daarmee wil, is zoveel mogelijk internationale bekendheid geven aan zijn vinding. Batman vermoedt dat hij op deze manier de aandacht wil trekken van eventuele kopers.

Intussen is Gotham machteloos tegenover de zwermen vogels en tot overmaat van ramp ontvoert de Penguin ook nog een actrice, op wie hij verliefd is. Batman kan ternauwernood aan de moordende vogels ontsnappen en ontdekt dat de vogels onregelmatig kunnen worden door mikrogolven. Verder tast hij volledig in het duister wat de volgende stap van de Penguin zal zijn. Het tweede verhaal, 'Steendoder', begint op pagina 23 en is een direkt gevolg van de aktes van de Penguin. Gehinderd door een plaag van vogels stort een vliegtuig neer op een uitgegraven heuvel en dit ongeluk brengt diep in de heuvel iets tot leven...

Bereid je er maar op voor dat het geen gezellige geschiedenis wordt!

Als laatste verhaal kunnen jullie lezen over hoe het Alfred vergaat als hij gasten op Wayne Manor heeft, die in televisiebeelden van Batman, Bruce Wayne menen te herkennen...

Veel leesplezier en tot de volgende keer!

Michel Nadorp

De Penguin-affaire: III

Deel drie: GEVLEUGELDE WRAAK



Heb ik hiervoor voor butler gestudeerd? Om overleden gevogelte en hun uitwerpselen op te vegen?

Mijn opleidingsinstituut zou mijn bevoegdheid intrekken, als dit bekend werd.

Dat is de schuld van de Penguin. HIJ heeft ze hierheen gestuurd.

Ik heb het, Tim. Het mechanisme dat de vogels bestuurt, zit in hun schedel... een soort golfregelaar.

Schitterend, zo klein als het is.

Marv Wolfman & Alan Grant - tekst * Mark Bright - tekeningen * Randy Emberlin - inkt
Adrienne Roy - kleur * Rob van Eyck - vertaling * BeauType - lettering *
Ans Loos - Nederlandse productie en eindredactie

Copyright © 1991 D.C. Comics Inc., New York. Authorized Dutch edition published by BALDAKJUN BOEKEN b.v., Naarden.
Printed in Hungary. Oorspronkelijke uitgaven: Batman 449 + Detective Comics 616. Baldakijn 91-13.







Ik mag geen
partner meer
nemen. Te ge-
vaarlijk.

Te veel
VRAGEN.



Lang
niet ge-
noeg ant-
woorden.



Hij concentreert zich op een inner-
lijke stilte....! Overal heerst
rust.



Zelfs het geluid van de golven die
breken op de klippen is slechts
een zacht gefluister.



In een ver zonnestelsel
ontploft een ster.

Tien miljard levensvormen
worden in één klap tot gas-
ten teruggebracht.

Ooit was er geen Aarde.
Eens in de toekomst zal
de planeet weer verdwenen zijn.

Maar tot die tijd moet
men zijn plicht doen.

Tims idee:
de Penguin zal op-
nieuw gaan uit-
zenden.

De radiosatelliet van
Waynetech kan die zender
opsporen.

Denk eraan
dat je Tim BE-
DANKT.

Dat ver-
sterkt zijn zelf-
vertrouwen.

Hij zelf kent de waarde
daarvan.

Ik weet dat je STOM
bent, Harold, maar je
hebt de laatste dagen
amper enig geluid
gegeven.

Heeft iemand je
soms tegen de ve-
ren in gestre-
ken?

MORGEN is het de grote
dag. Dan demonstreren we
je speelgoed aan, eh... een
aantal geïnteresseerden.

Je bent vast zo trots
als een pauw, om te pron-
ken met je prachtige
veren.

We hebben je appara-
ten en mijn vogels hier-
heen gebracht. Onze gasten
arriveren vóór donker.

Morgenavond gaan we
terug naar mijn adelaars-
nest met MILJOENEN
op zak.

Belas-
tingvrij, na-
tuurlijk..!

















Julie hebben mijn AKTIES
van de laatste dagen gevolgd...!
Roof, terreur... willekeurige, zinloze
verwoesting.

Dat kunt u ook...!
Maar..... er is nog
MEER!



U hebt geen dure raketten
meer nodig. Geen gevaar van stra-
ling of milieuvervuiling
meer.

En mijn apparatuur
kent geen kostbaar on-
derhoud. U hebt
alleen VO-
GELVOER
nodig!



Bedenk dat u uw
buren totaal kunt
VERNIETIGEN en
hun land kunt
ANNEXEREN.

Wat zou u voor dit alles moeten
betalen als u het in een winkel
kon kopen?



Tien miljard? Twintig
miljard? Dertig miljard of
meer...?



Het antwoord mag u ZELF
geven....

Zullen
we begin-
nen met
BIEDEN?



We hebben je wel GEHOORD,
Penguin, maar we hebben nog
niets GEZIEN.

Voor we
gaan bieden,
willen we een
DEMONSTRA-
TIE...!



Een DEMONSTRATIE? Wilt
u een demonstratie...?

ZEER WIJS, sir.... u
zult uw DEMONSTRA-
TIE krijgen.....!

13













WAUGHH! Leuk geprobeerd, maar mijn zender is sterker dan de jouwe!

Bovendien heeft die vele frekwenties, voor noodgevallen zoals dit hier.



Alles wat JIJ kunt doen, doe ik DODELIJKE! WAUGH!



Dus DAAR zit je, gestoorde gannef!

Je wilde er-van-door gaan, juist toen ik je nodig had.



Waar wil je naartoe.....?

Wie heeft je een nest gegeven? Wie heeft je gevoederd...?



Wie heeft je steeds VERACHT, terwijl hij deed alsof hij je VRIEND was...?

HAROLD?!?



Ook jij, lieve Heron?

Een gier aan de ene kant, een hyena aan de andere?

Ben ik OMGEVEN door verraders?







ENDE



LUISTER! De stenen zingen. Hun stemmen stijgen op en weergalmen in het ritme van de ademhaling van de wereld. Zij zingen van voorbije eeuwen... van oeroude geheimen... van langvergeten macht.

Luister! Want IK laat ze een treurzang zingen.

STEEN DODER

Alan Grant - tekst * Norm Breyfogle - tekeningen * Steve Mitchell - inkt * Adrienne Roy - kleur
Rob van Eyck - vertaling * BeauType - lettering * Ans Loos - Ned. productie en eindredactie

DETECTIVE COMICS 518 Published monthly by DC Comics Inc., 656 Fifth Avenue, New York, NY 10103. POSTMASTER: Send address changes to DETECTIVE COMICS, DC Comics Subscriptions, P.O. Box 0528, Baldwin, NY 11510. Annual subscription rate \$12.00. Canada \$17.00, all other foreign \$24.00. U.S. funds only. Copyright © 1990 DC Comics Inc. All Rights Reserved. The stories, characters and incidents mentioned in this magazine are entirely fictional. All characters featured in this issue and distinctive likenesses thereof are trademarks of DC Comics Inc. Advertising Representative: Print Advertising Representatives, 355 Lexington Avenue, New York, NY 10017 (212) 949-6850. Printed in U.S.A.
DC Comics Inc. A Warner Bros. Inc. Company

"Vreemd gesteld met ST. MICHAELS SQUARE. Het is daar altijd vredig. Bijna... serene."

"Zelfs gisteravond toen de VO- GELS kwamen."

"Sly en ik gingen een paar straten verder een pizza halen. Die vogels leken wel GEK...."

"We wisten niet wat we moesten doen. Er werden mensen GE- DOOD! We vluchtten dus...."

"Het was vreemd, maar... zo gauw we op het plein waren, verdwenen de vogels. Ze volgden ons niet meer."

"Alsof er een onzichtbare barrière was...."

"Toen zagen we hem."

"Hij stond alleen in het plantsoen en staaarde naar de rots die de 'wenssteen' wordt genoemd."

"Hij leek wel iets.... uit te stralen. Een soort aura van duisternis...."

"Toen zag hij ONS...."

Sly, kom mee! Ik ben bang!

Blijf daar, vriend...! Je maakt haar bang!

WHDKK!

"Ik wilde wegrennen... gillen! Maar ik kon het niet. Het leek erop of ik door iets verlamd werd...."

Nee....
doe ons niks!
Niet....



Ik ben
een uur gele-
den bijgeko-
men.



Ik word wel
weer beter, maar
ze vertellen me
niks over
Sly.

Hij wordt
toch ook weer
beter, hé?



In hemels-
naam, waarom
vertelt niemand
wat er met hem
gebeurd is?





VOEL het! De duistere lijn loopt hierlangs. Donkere wervelingen dwarrelen rond zijn glinsterend pad.



Zijn gewoonten zijn vreemd, 'n Steen in 'n park, 'n krot in 'n getto.



Hij schenkt zijn goede gaven, willekeurig.



En nu de klaagzang. Gezongen in bloed.



Ik word weer sterk.



We bergen het op bij de rest en pakken er nog eentje.

Dank zij de Penguin hebben we het mooi voor elkaar. De smerissen hebben 't nu te druk voor ons!



Hé! Voel je niks?

Ja....
DORST!

Nee... ik bedoel... in de lucht. Er... Er is iets...









De moordenaar is weg.
Ik ben net te laat.

Geen twijfel mogelijk
.... het IS een of an-
der ritueel.



Maar waar kwam dat
ANGSTGEVOEL van-
daan in die kamer?
En waarom dat sym-
bool van de caduceus?

...weer een van
de zogenaamde
'rode kap'-hero-
vinnen.

Kan het iets te maken heb-
ben met die PREHISTORI-
SCHE VINDPLAATS...?







Het kan niet anders! Hier was iets vreselijks...



Mijn wichelroede slaat op hol....!



G-GOEIE HEMEL!



BATMAN



Wat doe JIJ hier...?

Een ingeving volgen. En jij?

Ik ben Harv Lichas, archeoloog. Ik heb dit opgegraven. Ik werk ook met een wichelroede.



Je.... lacht niet. De meeste mensen doen dat wel...! Die denken dat het een soort goochelen is!

Ik houd mijn geest zo open mogelijk.

Wat weet je van deze plek....?

De Slangenheuvel?
Het heeft een Indiaanse struk-
tuur, met een onbekend
doel. Maar deze kamer be-
wijst dat hij ouder is dan
men denkt.

De manier waarop die uit de rotsen
is gehakt.... heeft veel gemeen met de
megalieten in Europa uit het derde
millennium v. C.!







.... volgens mij loopt de
lijn recht onder dat gedenkte-
ken daar door...!



Verbazingwekkend hoeveel
moderne gebouwen erop die
lijn zijn gebouwd. Of we zijn
BESTAAN nog kennen, ook al
zijn we zijn **FUNKTIE** 
lang vergeten..!



TE
LAAT...!

SKREECH



Hij is niet langer
dan een half uur
dood.

Zijn.... zijn
er vanavond
nog meer doden
gevallen...?

Bete-
kent dat
dan iets?



Ik weet het niet
zeker.... Men zegt dat
de aardstroom de
mensen goedgezind
is. Maar....

... de kracht
kan **GEKEERD** wor-
den... door **OFFERS** kan
die kwaadaardig ge-
maakt worden!



Waar gaat die lijn
van jou **VERDER**
heen?

H-Hij
gaat de stad
uit....





VOEL het! De duistere
stroom wordt sterker.
Stenen gillen.

Mijn staf is hier. Ik
word hersteld.

"Oh, mijn
God... mijn
vrouw! Petra!"



... echt, Petra...!
Ga direct weg.
METEEN!

Doe niet
zo raar...! Ik
ga zo naar bed
en ik....



Luister, Petra! Bat-
man is hier. Je
verkeert in ge-
vaar...!

Goed,
dan.

Maar je mag
er wel een goede
reden voor heb....

SMASH!

Petra..?

Wat was dat?
Ben je in orde?

WAK!

Petra?

PETRA!

In gods-
naam, Batman
...SNEL!

VOEL! De stroom
is duister. De kracht
is duister!

Mijn steen
zingt voor me.

Gevangen...
tweeduizend jaar!

Mijn kracht

Mijn staf

KRAK!

VRij!

De wereld is veran-
derd. Ik ben dezelfde.

Ik ben godgelijk
geweest.



Ik zal dat
WEER zijn!



Het
spel is uit,
gedrocht.



Hij is sterk... maar ik
heb hem uit evenwicht
gebracht. Als ik hem zo
kan houden...



Hij STINKT letterlijk naar angst. Ik
huiver als ik hem aanraak. Mijn hart
bonkt als een drillboor.



Dit moeten ZIJ voelen als
ze met MIJ vechten!

Eens kij-
ken wie jij bent
onder....

HSSSSSS



Heb de kracht niet...
om die van hem af te
pakken... maar...







WACHTEN IN DE COULISSEN deel 2





RING-BRRING

Alfred?
Waar ZIT hij?
Alfred?

Ik
neem 'm
wel.



Hallo? Bruce! Waar
ben je....? Ja. We kijken
er net naar. ZO'N lange
file? Geef niet, hoor.
Een andere keer...

Alfred, dat was
Bruce aan de telefoon.
Hij zit vast in de stad en is
voorlopig nog niet thuis.
We gaan dus maar.

Goed,
sir.

Als hij maar niet AL
te gewond is.

Als het GOEDE dat hij doet hem
maar niet VERNIETIGT...!

Sir.....?

Hngh! Gaat dit voort-
aan IEDERE nacht zo,
meneer...?



Batpost

Hoi Michel,

Goed verhaal zeg, 'A Lonely Place of Dying'. Ik ben nu eindelijk geen fan van Jim Aparo en in het eerste deel van het verhaal zeker niet van inkerter Mike DeCarlo, maar later gebruikt hij ander inktmateriaal en komt hij best wel lekker los. (alkohol?)

Maar George Perez vind ik een fenomenaal tekenaar, en samen met Bob McLeod wordt alles schitterend driedimensionaal. Wat het verhaal betreft, ik vind die Timothy Drake wat vreemd. In nummer 31 is Tim echt een jongen van 12 jaar (zoals we in nr. 32 te weten zijn gekomen), maar in het nummer daarop is hij een stuk gegroeid en in het slot van het verhaal is hij een heuse grote tiener geworden met spieren en een vuist die een volwassen man tegen de vlakte slaat.

Maar dit weggelaten, blijft er een prima verhaal over. Two-Face vind ik persoonlijk nog steeds de beste vijand van Batman en nog steeds interessanter dan de Joker. De Joker is gewoon gek en hoe leuk geschikt hij ook is, als zo iemand echt bestond, mochten ze hem van mij op de elektrische stoel zetten. Zo simpel zie ik dat.

Maar bij Harvey zit ik te dubben, hij is gestoord, dat staat vast, maar er is iets aan hem dat daartegen protesteert: zijn goede kant. Zijn kant die nog een beetje goed is, waarom zou hij anders dan nog steeds dat muntje opgooien?

Bij de Joker is er bijna geen twijfel mogelijk dat hij Batman dood wil, maar Two-Face speelt met Batman. Hij is een masochist; net als de Riddler geeft hij Batman steeds maar weer de kans om hem te vinden en te grijpen.

Ze hebben de kick nodig, zonder Batman zouden ze zelfmoord plegen. Hij is de reden van hun bestaan.

Two-Face, de Riddler en de Penguin, ze haten hem allemaal, en tegelijkertijd kunnen ze niet zonder hem. De schurken plegen een misdaad, ze geven raadseltjes op, Batman lost ze op en grijpt ze, de schurken gaan naar Arkham Asylum, ontsnappen en de hele boel begint weer opnieuw. Het is een vicieuze cirkel.

De Batman-verhalen zijn een vicieuze cirkel. Henk van het Nederend, Diemen

Ondanks dat het in veel gevallen een vicieuze cirkel is, worden er nog steeds veel

nieuwe en originele varianten op het 'misdadaad- en vergeldingstema' bedacht. Zolang er nog fantasie in de verhalen is, zijn ze de moeite van het lezen nog steeds waard!

Beste Batman-redactie,

Wat? Geen brieven meer! Come on, Batman-fans, schrijf eens!

Maar goed, daarover wilde ik het niet hebben. Ik wou het over de serie Batman hebben. Niet te geloven dat de tekenaar en de inkerter van Batman 33 en Batman 34 dezelfde zijn. De tekeningen in Batman 33 lijken snel en slordig getekend te zijn.

Eindelijk begint Marv Wolfman met een goed verhaal. Persoonlijk vind ik 'Als de aarde sterft' veel beter dan 'Een eenzame plek om te sterven'. Ik vind zelf dat Breyfogle en Mitchell het samen perfect doen, maar de verhalen van Alan Grant vallen toch (soms) tegen.

Als Breyfogle, Mitchell en Marv Wolfman nou gingen samenwerken, dan zou er een mooie comic te voorschijn komen.

Nou, Michel, je hebt mijn stem om die miniserie van Robin te gaan uitgeven. Dit was het, meer weet ik niet meer.

De Bat-groeten van

Anthony Pronk, Den Haag

Vergis je niet, Anthony, alleen het eerste verhaal van nummer 33 is door Jim Aparo getekend, het tweede verhaal, wat veel slordiger is, is door Pat Broderick getekend. Ik heb slecht nieuws voor je wat Marv Wolfman betreft. Hij is namelijk opgehouden met het schrijven van Batman-verhalen. Gelukkig hebben we nog een aantal verhalen van hem in voorraad, dus maak je maar geen zorgen. Trouwens, een bekwame schrijver uit Engeland neemt het van hem over, namelijk Peter Milligan. Dat hij goed is, bewees hij met 'Dark City, Dark Knight', wat overigens bij ons over een paar maanden verschijnt.

In het volgende nummer: 'Straatdemonen' en... de Joker!

En vergeet niet Batman Special 9 te kopen. Daarin beginnen we met 'Batmans Legendarische verhalen', ofte wel de Amerikaanse 'Legends of the Dark Knight'. Het eerste verhaal heet 'Shaman' en speelt zich af in de tijd van 'Batman Jaar Eén'.

Kortom, niet te missen voor iedere rechtgeaarde Batman-liefhebber!

BLACK ORCHID

NEIL GAIMAN

DAVE MCKEAN



DEEL 1



BLACK ORCHID

NEIL GAIMAN

DAVE MCKEAN



DEEL 2



BLACK ORCHID

NEIL GAIMAN

DAVE MCKEAN



DEEL 3



*Een juweel van een strip,
adembenemend mooi
vorm gegeven!*

BLACK ORCHID

NEIL GAIMAN

DAVE MCKEAN

De complete serie, 3 delen, is nu te
koop bij alle stripspecialzaken en
via onze afdeling klantenservice,

Baldakijn Boeken,
Zwarteweg 6,
1412 GD Naarden.
Prijs per deel: fl. 29,95

